

Mata, januari 2017

Shalom Chaveriem,

Het is winter in Israël, de wind raast om onze logeerplek in Ein Hod. De zon verwarmt, zo goed en zo kwaad als het kan de ramen, het uitzicht op de vlakte van Atlit en de Middellandse zee is prachtig! Even een 'brake' en ver van Jeruzalem waar kortgeleden nog een brute aanslag heeft plaatsgevonden op militairen die uit een bus stapten. Intussen zijn we al weer weken verder en blijft de terreur elke keer weer de kop op steken. Maar we mogen zeker weten dat Gods beloften voor Israël en de wereld vervuld gaan worden!



Yemin Orde

Een kilometer verder de heuvel op ligt het kinderdorp Yemin Orde, waar wij een gesprek hebben gehad met de directie van dit kinderdorp. In 2011 maakten we beiden werk voor dit dorp maar het keramische beeld is destijds gesneuveld. Er lag een belofte onzerzijds dat we een nieuw beeld zullen maken. De tijd is rijp om die belofte nu in te lossen. De directie is razend enthousiast en is blij dat we teruggekomen zijn om dit te willen realiseren.

De verbouwingen in Yemin Orde zijn inmiddels achter de rug. Er is niet veel meer te zien wat aan de brand herinnert en er zijn prachtige nieuwe units gebouwd waar de kinderen wonen. Ook de oude units zijn dusdanig gerenoveerd dat er gelijkwaardigheid is voor alle kinderen wat betreft het wooncomfort. Twee schilderijen van Marc hangen in de nieuwe bibliotheek en de andere drie schilderijen zijn verdeeld over de units.

De nieuwe plek, waar het beeld moet komen te staan hebben we gezamenlijk gekozen. Een prachtplek in de tuin voor het Art Center en tegenover de parkeerplaats waar alle bezoekers binnenkomen.

Het ontwerp zal binnenkort ingediend worden. Dit zal wel iets afwijken van het eerste beeld maar het thema moet wel te maken hebben met de filosofie van het dorp, de 'Derech Kfar'. (zie www.stichtingvisualperspectives.nl onder projecten: Yemin Orde) Henny gaat het ditmaal vandalisme bestendig maken, zoals de sculptuur in Latrun, zodat we hopelijk niet weer voor verrassingen komen te staan!

Het mooie Israël

Na Yemin Orde zijn we richting het meer van Galilea gereden waar we nog een paar afspraken hadden. Het stralende weer kwam terug en op onze terugreis naar Mata genoten we van het mooie landschap. Voortdurend wisselde dit af en konden we de verleiding niet weerstaan om te stoppen en foto's te nemen. Zie hier een paar plaatjes.



Café I' Ami

Marc is benaderd door de stichting Yad I' Ami (helpende hand voor mijn volk) met een vraag of hij het letterbeeld wil maken voor het nieuwe koffiehuis Café I' Ami, een café dat gebruikt gaat worden ten behoeve van jeugd en bejaarden. Omdat daarnaast een dagopvang is voor ouderen en Holocaust survivors willen ze ouderen en jongeren, die het levensperspectief kwijt zijn, door activiteiten in het Café I' Ami weer op de rails helpen. Wij vinden het een heel mooi idee om dit als project vanuit SVP te gaan realiseren. Het letterbeeld zal de entree van het café gaan bepalen. Ook is het idee geboren om de ruimte op te vrolijken met een schilderij dat beide groepen aan zal spreken. Over het starten van Café I' Ami kunt u lezen in de december nieuwsbrief op www.yadlami.com onder nieuws. De projecten in Yemin Orde zijn destijds ook ontstaan in samenwerking met Yad I' Ami en ...ook leuk om te weten dat het huidige logo van Yad I' Ami eveneens door Marc is ontworpen en hij vorig jaar schilderles heeft gegeven aan de holocaust survivors, te lezen in de nieuwsbrief van maart 2016 op dezelfde website!



het schetsproces

Nieuws

Wij hopen in maart naar Nederland te komen om twee exposities in te richten, een in Delft in de Oude Kerk en een in Leiden in de Marekerk.

De expositie in Delft wordt op 30 maart geopend en velen van u staan ook in ons expobestand en zullen de uitnodiging daarvoor per mail toegestuurd krijgen.

Als u daar niet in staat en ook graag een uitnodiging wilt ontvangen, even een mail naar marcartisrael@gmail.com en u krijgt er een per mail toegestuurd. Verder kunt u ook op de website van beide kerken kijken voor meer informatie.

Bestuur

Wij hopen in maart een bestuursvergadering te houden om alle lopende zaken te bespreken alsook de financiën. Wilt u de projecten voor dit jaar steunen dan vindt u onderaan de pagina de gegevens daarvoor. Dan worden er ook weer plannen gesmeed voor nieuwe activiteiten. Daarover berichten we dan in de nieuwsbrief aan het eind van dit jaar.

Voor eventuele lezingen kunt u contact opnemen met dhr. Olaf Troll, otroll@versatel.nl

De website is bijgewerkt en u kunt daar het werk van de afgelopen jaren bekijken.

Dank

Last but not least: Een woord van dank aan allen die ons een warm hart toe dragen en ons voortdurend helpen om de projecten te kunnen realiseren! Fantastisch!! Dank u wel!

Een hartelijke groet, ook namens het bestuur,
Marc en Henny de Klijn van Hartingsveldt

SVP Stichting Visual Perspectives

A Rogaarplein 11 3815 MD Amersfoort

T 06 55 8648 32

E otroll@versatel.nl

W www.stichtingvisualperspectives.nl

B IBAN NL47ABNA 0457073608 KVK 05073497

ANBI De stichting heeft de ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting

Stichting SVP stelt zich ten doel om door middel van visuele middelen, beeld en tekst, de relatie tussen Joden en Christenen te bevorderen, alsmede bekendheid te geven aan het joods-christelijke gedachtegoed en aandacht te vragen voor het Joodse volk en de rol van Israël in de Bijbel