

Mata juli 2020

Shalom Chaverim of op z'n Hollands..... Beste vrienden,

Wat leven we in een heftige periode en..... het is nog steeds niet over! Er is hier zelfs een tweede golf van de gevreesde Corona! Er is al veel over geschreven en gesproken. Ons comfortabele leven wordt geschud en we zijn op onszelf teruggeworpen. Het is een tijd om te reflecteren waar het in het leven nu werkelijk om gaat! Is er in de geschiedenis wel een ziekte, een ramp, een plaag geweest die zo wereldwijd zich openbaarde.....?

Ja, de zondvloed, die ging ook over de hele aarde en er werden destijds nauwelijks mensen gered, die het leven konden doorgeven. Ook waren er de Zwarte Pest en de Spaanse Griep waar veel mensen het leven verloren.

Toch is het ons nog steeds gegeven om te leven en mogen wij doorgaan met plannen maken en mooie dingen neerzetten.

Beeld Tikva

Ook wij als SVP hebben te maken gehad met de lock-down tijdens dit voorjaar. Het beeld voor Gan Habanim, het kleine park aan het begin van onze straat, waar de herdenkingen voor de gevallen soldaten en de slachtoffers van terreur worden gehouden, bleef dit jaar leeg tijdens Yom Hazikaron. Een paar mensen hebben in besloten kring een krans mogen leggen en woorden uit mogen spreken.

Het beeld van Henny was wel gereed voor deze dag maar kon nog niet geïnstalleerd worden vanwege een volledige lock-down. Al met al heeft het tot half juni geduurd voordat er weer gewerkt mocht worden aan dit project. Een vriend, Flavio, uit de Moshav en zijn jeugdige helper Hadar hebben de betonnen basis dus eindelijk kunnen realiseren. Toen deze sokkel klaar was kon Flavio samen met Henny het beeld gaan installeren. De hele zuil en het bovenstuk zijn gevuld met beton om het stabiel te maken. Jullie zien hier enkele foto's. Het was een fijne samenwerking en een paar weken geleden kon ook de plaquette met titel etc. bevestigd worden.

Het beeld heet Tikva, wat Hoop betekent. Op de plaquette is ook een vers uit psalm 126 gegraveerd: 'Wie met tranen zaaien zullen oogsten met gejuich'. De zuil laat het rood van het bloed zien, wat naar de aarde stroomt en de handen, de top van het beeld, heffen het licht van de Menorah op naar de hemel. Een uitspraak: De dood heeft niet het laatste woord!





Projecten

Wij beiden zijn aan het uitzoeken waar de volgende projecten gerealiseerd kunnen worden. Er liggen wat lijnen uit, maar daar is op dit moment nog niets concreets over te zeggen. Mede door de Corona zijn brieven vertraagd en reacties tot nu toe nog uitgebleven.

Bestuur

Er is wel een verandering in het bestuur te vermelden. Olaf, onze voorzitter, heeft vanwege gezondheidsredenen moeten besluiten om af te treden. Officieel zal dit gebeuren als we weer een bestuursvergadering hebben binnenkort. We zijn blij om dan ook Anne Wittekamp te mogen verwelkomen, die vanaf nu de bestuurshamer mag hanteren.

We willen Olaf ook in deze nieuwsbrief heel hartelijk danken voor de jarenlange enthousiaste inzet voor ons bestuur. We waren een fijn team en werden altijd enorm gesteund om door te gaan met het werk voor SVP om zo Israël te zegenen. We wensen Olaf vanaf deze plek volledig herstel en danken de Eeuwige voor zijn leven.

Financiën

In juni zijn de financiën weer gecontroleerd en is de jaarrekening goed gekeurd.

Dankbaar

We zijn steeds opnieuw dankbaar dat we gesteund worden door onze achterban. Met bemoedigingen en gebed, zodat we de motivatie blijven houden om projecten aan te pakken. Met giften, zodat we de financiële armslag hebben om de projecten ook te kunnen realiseren. We willen dan ook allen hartelijk danken die op één of andere manier ons hierin steunen en een hart onder de riem steken. Voor Israëli's is het altijd weer verrassend dat er in Nederland mensen zijn die dit werk ondersteunen. Ook al is onze stichting klein, er gaat een getuigenis van uit dat er aan hen wordt gedacht en dat wordt enorm gewaardeerd. Het zijn de kleine druppels op die grote gloeiende plaat in het Midden-Oosten waar mensen blij van worden. Daar doen we het voor!

Een hartelijke groet uit een zonnig Israël.
Marc & Henny de Klijn van Hartingsveldt

SVP Stichting Visual Perspectives

A Piet Prinsstraat 41, 1271 XD, Huizen

T +31 6 40103479

E info@stichtingvisualperspectives.nl

W www.stichtingvisualperspectives.nl

B IBAN NL47ABNA 0457073608 KVK 05073497

ANBI De stichting heeft de ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting

Stichting SVP stelt zich ten doel om door middel van visuele middelen, beeld en tekst, de relatie tussen Joden en Christenen te bevorderen, alsmede bekendheid te geven aan het joods-christelijke gedachtegoed en aandacht te vragen voor het Joodse volk en de rol van Israël in de Bijbel