

Shalom vrienden van SVP

Het is tijd voor een up-date van ons over de te ondernemen activiteiten van Stichting Visual Perspectives.

Algemeen

De zon schijnt hier overdag nog uitbundig maar de avonden en nachten worden beduidend koeler. De vakanties zitten er in Nederland allang weer op. In Israël hebben we, op het moment dat we dit schrijven, de najaarsfeesten achter de rug. Men pakt hier na een zeer turbulente zomer, die in het teken stond van vijftig dagen heftige strijd tegen de terreurorganisatie Hamas, de draad weer op. Gemengde gevoelens en zorg over wat de nabije toekomst zal brengen is algemeen voelbaar.



Vooraf omdat niet duidelijk is welke

wegen de Israëlische regering zal gaan bewandelen. Netanyahu heeft een zware job en in onze opinie doet hij het erg goed. Dat de strijd nog niet is beëindigd voelt iedereen aan. Israël is en blijft een betwist gebied in een setting van agressieve Islamitische terreur. Daar komt nog bij dat er in de Bijbel zware tijden worden voorzien voordat de uiteindelijke vrede zal aanbreken. Er zullen woelige tijden aanbreken en Israël zal daarbij in het middelpunt staan! Wij leven zeggend in de frontlinies van de eeuwige strijd tussen God en Satan, die naar een climax lijkt te gaan. Daarom vragen wij indringend en aanhoudend gebed voor Gods volk en voor de hele wereld en zien tegelijkertijd verlangend uit naar de (weder) komst van de Messias!

Leven in Israël

Nog steeds zijn we bezig om te integreren en we merken dat dit ons veel meer tijd en energie kost dan we aanvankelijk dachten. Tijd en energie die we anders aan ons werk hadden willen besteden. Maar gelukkig nadert het atelier achter ons huis zijn voltooiing en we zijn erg blij dat de deur er nu inzit want op Erev Sukkoth hebben we voor het eerst in dit seizoen een enorme bui gehad en heeft het elke dag van Sukkoth geregend; heel goed voor het land!

In het atelier moet nog krachtstroom worden aangelegd voor de grote keramische oven. Dit soort zaken kunnen door ons alleen stapsgewijs gerealiseerd worden. Maar op deze plek hoop ik, Henny, dan ook binnenkort te beginnen met mijn eigenlijke artistieke werk.

Tot onze verrassing hebben wij veel bezoek uit Nederland gehad, en zeker hebben wij de aangeboden hulp bij allerlei klussen enorm gewaardeerd. Een aantal Nederlandse vrienden in onze nabije omgeving hebben concreet geholpen (en doen dat nog steeds) om de weg in deze ingewikkelde samenleving te vinden en ons hier thuis te voelen!



We hebben een houten dek laten aanleggen waarop ik, Marc, mijn grote schilderijen kan produceren. Vanaf April tot nu toe is in mijn kleine werkkamer binnenshuis een groot aantal aquarellen ontstaan, maar voor mijn grote doeken heb ik afstand nodig en dat kan nu gerealiseerd worden. Inmiddels heb ik mijn eerste grote doek opgezet in felle kleuren, helemaal op het recente heden van Israël geïnspireerd!



Projecten

Door genoemde werkzaamheden is er nog geen ruimte geweest om een nieuw kunstproject voor non-profit organisaties te zoeken of te realiseren.

Wel is in de maand januari het beeld in Latrun officieel overgedragen aan de stichting Be'ad Chaim en is de plaquette bevestigd met daarop de tekst uit Psalmen 139 : 13—16. De overdracht vond plaats op Tu Bisjvat (Dankdag voor de bomen) en ging gepaard met een tijd van gebed, zang en aanbidding door een groep jongeren van een middelbare school in Jeruzalem. Ook hebben we bomen geplant en heb ik, Henny, een toespraak gehouden over de betekenis van het beeld.



Verder heb ik, Marc, een aanbod ingediend om 9 van mijn recent geschilderde aquarellen namens SVP te schenken aan een tehuis voor Holocaustoverlevenden. Dit is in behandeling bij de organisatie Elah in Jeruzalem. Als dit doorgaat dan is dit voor 2014 alvast het eerste project namens SVP.

We zijn nu bezig om ideeën over nieuwe projecten uit te werken en organisaties te benaderen. In een volgende nieuwsbrief zullen we hierover wellicht meer informatie kunnen geven.

Financiën

Omdat wij vanaf het moment dat we in Israël wonen (maart 2013) nog geen concreet project hebben kunnen realiseren, heeft de stichting in deze periode kunnen sparen. De projecten van 2012 hadden een behoorlijk gat in de rekening geslagen omdat de kosten erg hoog waren. Het blijvende voordeel nu is dat wij vanuit ons eigen huis nieuwe projecten kunnen zoeken en uitwerken.

We zijn erg dankbaar dat een aantal mensen de stichting trouw blijft steunen en dat er ook eenmalige giften blijven binnen komen. Het geeft ons de moed om door te gaan zodat wij, door ons aanbod van schilderijen en beelden, Israëlische non-profit organisaties een hart onder de riem kunnen steunen. Dit initiatief wordt alom zeer gewaardeerd, temeer omdat deze organisaties doorgaans geen geld hebben om kunst aan te schaffen, om hun werkomgeving aantrekkelijker te maken en te verrijken. Zo proberen we hen met onze talenten te zegenen. We zijn dankbaar dat we daarvoor de kracht en de energie krijgen en willen Adonai, die ons deze talenten geeft, steeds blijven eren.

Boeken

Tijdens de exposities van ons werk, in de Aaltense Sjoel en Galerie H10 in Apeldoorn, zijn voor SVP ook weer boeken verkocht. Het boek 'Schouder aan Schouder, vindplaatsen in het beloofde land' is verkrijgbaar bij de boekhandel en is een pracht geschenkboek over Israël. Dankzij de tweetaligheid van dit boek wordt een breder publiek bereikt. De prijs is € 29,95. 'De doden zullen herrijzen' is bij SVP nog op voorraad. Dit boek, dat in 2004 verscheen, heeft ook voor vandaag zijn actualiteit behouden. Het wordt nu aangeboden voor de prijs van € 15,-. Info: 033 462 72 95

We wensen al onze lezers veel zegen en een hartelijke groet vanuit dit prachtige land!
Marc en Henny de Klijn



Bestuur

Vanuit het Bestuur willen wij u allereerst danken voor de steun die Stichting Visual Perspectives mocht blijven ondervinden in het eerste jaar van het verblijf van Marc en Henny in Israël, financieel of anderszins. Hoewel er op dit moment nog geen concrete nieuwe projecten lopen, zijn zij daarnaar al wel op zoek. Maar zoals u hebt kunnen lezen is er eerst krachtstroom voor de oven van Henny nodig om wat haar betreft aan de slag te kunnen voor een nieuw project. Als bestuur willen we hen gaan helpen om dit financieel mogelijk te maken. Mocht u daar aan bij willen dragen dan zijn uw giften daarvoor van harte welkom op onderstaande bankrekening. In dat geval graag een vermelding erbij: 'Krachtstroom Israël'

Iets anders waarvoor wij aandacht vragen, is de mogelijkheid dat Marc en Henny in Nederland een serie lezingen kunnen geven. Dat kan gaan om onderwerpen als 'Worsteling om de joodse identiteit', 'De oorlog van Gog en Magog', 'De wederkomst van de Messias' etc, etc.

De lezingen worden zo mogelijk verlevendigd met een PowerPoint presentatie.

Wilt u betrokken zijn bij de organisatie van zo'n lezing in uw kerk of kring, neem dan contact op met Olaf Troll, tel: 033 462 72 95 of mail naar otroll@versatel.nl

Een hartelijk shalom namens het bestuur,
Olaf Troll (voorzitter SVP)

STICHTING VISUAL PERSPECTIVES Rogaarplein 11 3815 MD Amersfoort 033 462 7295
IBAN NL47ABNA 0457073608
KVK 05073497

Stichting SVP stelt zich ten doel om door middel van visuele middelen, beeld en tekst, de relatie tussen Joden en Christenen te bevorderen, alsmede bekendheid te geven aan het joods-christelijke gedachtegoed en aandacht te vragen voor het joodse volk en de rol van Israël in de bijbel.

ANBI Onze stichting heeft de ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting