



Mata November 2019

Shalom vrienden, geïnteresseerden, sponsors,

De najaarsfeesten zijn weer voorbij en het gewone leven is ook hier alweer een aantal weken geleden begonnen. Het was een mooie tijd met veel ontmoetingen en gesprekken in de Sukkah. Op dit moment regent het raketten op Israël vanuit Gaza en is het allemaal erg spannend hoe dit gaat aflopen. Van ons wordt vertrouwen op de Eeuwige gevraagd en gebed voor Zijn volk en Zijn land! In deze nieuwsbrief willen we jullie graag informeren over het wel en wee van SVP.

Elah

We zijn blij te kunnen medelen dat de aquarellen die ik (Marc) geschilderd en uitgekozen heb voor de stichting Elah met enthousiasme zijn ontvangen. We hebben een serie van twaalf uniform kunnen inlijsten en ze zijn verdeeld over de kantoren van Elah op verschillende locaties. Hierbij foto's van Jeruzalem en Tel Aviv. Ons advies werd ook gevraagd bij het ophangen.



Yemin Orde

We zijn al vroeg in het jaar opgeschrikt van het bericht dat ook het tweede beeld voor Yemin Orde is sneuveld door activiteiten van de jongeren in Yemin Orde. Dat was werkelijk een grote teleurstelling. Het was aanvankelijk alleen de top die kapot was en ik (Henny) had beloofd om na te denken over een andere top, van ander materiaal. Zij zouden de zuil laten staan zodat ik die als basis zou kunnen gebruiken. Toen ik met een voorstel kwam bleek dat ook het tweede deel eraf was en alleen de basis nog stond, een tweede teleurstelling. Daarom heb ik besloten om dit beeld niet meer te restaureren en het advies gegeven om er een plant in te zetten en te laten integreren in de tuin als decoratie. De directie van Yemin Orde was uiteraard net zo geschokt als wij en zij begrepen ook heel goed dat een ander beeld geen optie meer was.

Beit Café Yad I' Ami

Dit blijkt een wat langere termijn 'klus' te zijn die door omstandigheden en verhuizing van het café vertraagd is. Zoals we al eerder schreven brengt het hebben van een uithangbord terugkerende kosten met zich mee die het café eenvoudig niet kan opbrengen. Daarom is er besloten om een inklapbaar bord met daarop het logo dat ik (Marc) heb ontworpen te laten maken. Dit kan buiten zichtbaar neergezet worden als het café open is. Dat is de volgende klus die ik op me zal nemen.

Nieuw

Een nieuw project waar ik (Henny) mee bezig ben is voor het dorp waar we wonen. Vlak bij ons huis is een klein park waar jaarlijks de herdenking plaats vindt voor de slachtoffers van de oorlogen en de slachtoffers van terreur.

Er zijn besprekingen gevoerd met de vertegenwoordigers van de Moshav en ik heb verschillende ontwerpen ingediend waarvan er een is uitgekozen. Het zal een abstract beeld worden want menselijke figuren afbeelden is niet toegestaan bij de orthodoxie. Dat is op zich jammer want juist voor een herdenkingsbeeld zijn afbeeldingen van mensen dikwijls zeer aanspreekbaar.

We hebben nu gekozen voor een abstract beeld wat het licht draagt. Een zuil met twee abstracte handen die een gestileerde Menorah dragen. Dat geeft hoop, want ondanks het verlies van zoveel geliefden die het land verdedigd hebben of onschuldigen die door terreur zijn omgekomen, zal het licht van de Menorah symbool staan voor het leven wat het Joodse volk is beloofd. Inmiddels ben ik bezig om het uit te voeren. De planning is dat het in het voorjaar van 2020 geïnstalleerd moet zijn voor de komende herdenking.



Lezing

Het was fijn om in Oegstgeest een lezing te mogen geven over de Holocaust. We zijn daartoe uitgenodigd door Robert Roth, de voormalige predikant van de gemeente aldaar, die inmiddels een nieuwe gemeente in Hengelo heeft. Wij kennen hem al jaren uit de tijd dat hij in Kampen studeerde.

De lezing werd goed ontvangen en riep vragen op die we zo goed mogelijk hebben beantwoord.

Bestuur

Wij hebben tijdens ons verblijf in maart onze bestuursvergadering gehad en deze maand hopen we een Skype vergadering te hebben. Zowel Olaf als Marc zijn aan de beurt om af te treden. Olaf besluit nog een traject de taak als voorzitter te zullen opnemen en Marc wordt vervangen door Henny, die nu het secretariaat op zich neemt. We bedanken Marc hartelijk voor zijn jarenlange inzet.

Ook de ANBI status is nog steeds van kracht en daar zijn we blij mee. Op de website kunt u info krijgen over de stichting. www.stichtingvisualperspectives.nl

We zijn dankbaar dat Sybe de Vos deze site steeds up-to-date houdt.

SVP is financieel en immaterieel gezond, mede dankzij de gebedssteun en de steeds terugkerende financiële steun die SVP ontvangt van gulle gevers. Hartelijk dank aan allen die het betreft!

We hebben al eerder opgemerkt dat kunstprojecten vanuit Israël veel meer tijd in beslag nemen, maar we proberen toch door te blijven gaan en ons aan de omstandigheden hier aan te passen.

Hartelijk dank ook aan Olaf en Rob die nog steeds deel uitmaken van ons bestuur en ons op deze manier enorm steunen.

We wensen jullie allen een goede en gezonde winter en vanuit Israël een hartelijke groet,
Marc & Henny de Klijn

SVP Stichting Visual Perspectives

A Kastanjelaan 30 3741 CN Baarn

T 06 55 8648 32

E otroll@versatel.nl

W www.stichtingvisualperspectives.nl

B IBAN NL47ABNA 0457073608 KVK 05073497

ANBI De stichting heeft de ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting

Stichting SVP stelt zich ten doel om door middel van visuele middelen, beeld en tekst, de relatie tussen Joden en Christenen te bevorderen, alsmede bekendheid te geven aan het joods-christelijke gedachtegoed en aandacht te vragen voor het Joodse volk en de rol van Israël in de Bijbel